

## De verlengde reis van het levenswater van Ben Nevis wordt verder verlengd

Tekst en foto's: Wouter Peeters.

Op elke verpakking en fleslabel van Ben Nevis Single Malt Aged 10 Years kan men het verhaal van 'The Journey of the Water of Life' lezen. Dat verhaal inspireerde mij om de reis van dit levenswater spontaan te verlengen door sinds de zomer van 2016 een ongeopend miniatuurflesje in het bijbehorende kokertje mee te nemen naar boeiende, inspirerende, bijzondere... locaties in binnen- en buitenland en daar dan ook meestal een foto van te nemen.

Behalve op heel wat plekken in België en in Nederland, raakte het ook al meermaals verzeild in Frankrijk, Engeland en China.

### Sir Michael Palin

In november 2018 maakte Sir Michael Palin zijn opwachting op de Antwerpse Boekenbeurs om er zijn nieuwste werk, 'Erebus', voor te stellen en te signeren. Deze authentieke gentleman is niet enkel bekend van tv-series en films van onder andere 'Monty Python', maar wat mij, in de context van dit verhaal, het meest in Palin aansprak, waren zijn vele wereldreizen, uitvoerig gedocumenteerd op film en in boeken.

Niet alleen was hij zo aimabel om mijn miniatuurtje uiterst nauwgezet te signeren, hij pende er enthousiast ook 'Drink Now!' op. Omdat ik het miniatuurtje reeds eerder meevoerde naar de geboorte- en woonplaats van Sir Michael Palin in Londen, leek het mij fijn om het in de lente van dit jaar mee te nemen naar de University of Oxford en in het bijzonder naar het Brasenose College waar Palin ettelijke jaren geleden studeerde. Dus nam ik aldaar een heleboel foto's van het miniatuurtje en stuurde die naar de voormalige Brasenose Collegestudent, samen met het vorige nummer van 'Whisky Passion' met daarin dus het eerste deel van dit verlengde levenswater-reisavontuur.

Dat vond Sir Michael blijkbaar zo amusant dat hij mij terstond een gesigeneerde foto toestuurde met daarop: 'Wouter — Thanks for taking the whisky on your travels! All verg best.' en een schets van een fles Palin met bijhorende dram. Want ook daar kun je hem mee bekoren.

### Sir Winston Churchill

Tijdens diezelfde trip maakte ik ook een ommetje naar het geweldig imposante, fabelachtig feeëriekke Blenheim Palace. Naast zijn vele illustere historische bewoners, is het tevens de geboorteplaats van Sir Winston Churchill. Hoewel deze grote persoonlijkheid Blenheim Palace nooit bewoonde, bracht hij er met graagte zijn vakanties door en, om indruk te waken, vroeg hij in de kapel (gewijd aan Diana, de Godin van de jacht) op het enorme natuurdomein, zijn verloofde Clementine Hozier ten huwelijk. Het meisje zei volmondig 'Yes!' voor wat een heel gelukkig en levenslang huwelijk bleek te zijn. Maar dit terzijde. Uiteraard kon ik er weer niet van weerhouden om onder ook in de geboortekamer van Sir Winston, bij de eerder vernoemde 'verlovingskapel, enzovoort, tal van foto's met mijn miniatuurtje te maken.

Enkele daarvan stuurde ik terloops met een paar vragen aan Andrew Roberts, een van de bekendste historici ter wereld, over zijn wereldwijd geprezen biografie 'Churchill - Walking with Destiny'.





### **Eccentricity is alive and well**

Ook hij toonde zich onmiddellijk heel erg enthousiast, niet meteen over mijn vragen, maar wel over de luttele foto's en verzocht mij om er heel wat meer te willen sturen. Een verzoek waar ik vanzelfsprekend maar wat graag terstond op inging.

Op mijn beurt mocht ik ook dit keer weer een bijzonder prettige reactie in mijn brievenbus vinden; een gesigeneerde ansichtkaart van zijn Churchill-bookcover met op de achterkant volgende tekst: 'By taking this Ben Nevis Single Malt 10 Years Old on his long journey of the Water of Life, Wouter Peeters has shown that true eccentricity is alive and well.' En wie kan daar nou nog wat aan toevoegen?...